

Voetbalkamp 2015



3 t/m 10 augustus

Deelnemers:

Mitch Evers
Hidde Zonneveld
Paul Timmer
Rocco Bakker
Kevin Reinds
Laurens Blokvoort
Rafael van Driel
Steven Steijaert
Jos Mannee

Dennie Hofsommer

Bas van Manen
Joel vd Kamp
Tjerk Bosman
Arend de Ree
Anton Verwindt
Berno Falkej
Nout van den Brand

Begeleiders:

Tjeerd Tolsma
Esther Koelewijn
Ron van Battum
George de Jongh

Maandag 3 Augustus

Opbouwen in verzengende hitte (32 °C) maar met steun van “handen uit de mouwen” Remco, “Directeur” Joost en “Manus van alles” Hans zetten we als ervaren (op één na) begeleiders in een vlot tempo een prachtig kamp op. Wat opgevallen is bij binnenrijden is dat er een heus binnenbad gebouwd is. Maar daar zullen we, zo het er nu uitziet, weinig gebruik van gaan maken. Tjeerd wordt snel wegwijs gemaakt, boodschappen worden gedaan en om nog een klein beetje traditie te handhaven mag George vandaag koken. We eten ratatouille met rijst en om de traditie nog meer hoog te houden gaat het 's nachts flink regenen. En dat net op het moment dat Esther tegen George zegt “het dondert wel maar het blijft mooi droog...flets bakken tegelijk...”



Dinsdag 4 Augustus

Natte ochtend en de ouders/verzorgers hebben (voor zover ze vorig jaar ook langs kwamen)



een “aha-erlebnis”. Koffie, cake en thee voor de liefhebbers. Kennismaken waar dit nog nodig was en snelle controle op of iedereen alle noodzakelijke spullen bij zich heeft. Zelfs Kevin heeft dit jaar een slaapzak bij zich dus het kan niet meer stuk. George opent het kamp met het uitdragen van de 15 geboden waarvan “pas op de wespenvangers”, houd elkaar in

ere en nooit de camping af wel de belangrijkste zijn.

Als de ouders/verzorgers vertrokken zijn nemen we de tijd om iedereen te laten vertellen hoe hij heet, hoe oud je bent en of je misschien nog andere dingen wilt vertellen. Opvallend is dat er nog twee heel oud gedienden bij de nieuwelingen zitten (Arend en Anton gingen in 2006 al eens mee!).

Na het inrichten van de tenten kon iedereen de omgeving (op de camping) verkennen en worden de eerste voetbalacties op het veldje van de camping uitgevoerd. De maaltijd scoort hoog op gezond en lekker en Tjeerd is direct als kok een held! Broccoli, bloemkool, schnitzel en gebakken aardappelen met yoghurt en /of dubbelvla toe.

Na het eten kijken de meeste naar Ajax – Eintracht Wien (2-3) waarna dus een aantal Ajaxfans even uit een dipje moeten worden getrokken...Natuurlijk wordt er gevoetbald en rond 2200 uur gaan we nog een biertje drinken en daarna slapen.

Woensdag 5 Augustus

Paul en Esther zijn jarig (22 respectievelijk 29 jaar)! Gezang in de ochtend en een hoop knuffels. Dan snel ontbijt (en lunch) maken, met veel koffie want de eerste nacht was toch weer wennen en dan op naar Hellendoorn. De bus-indeling wordt geoefend. Mooi opstellen zodat snel gezien kan worden of we compleet zijn. Het is met zo'n grote groep anders te onoverzichtelijk. Even moeten sommige wennen maar al vlot wordt ingezien dat het best handig is.



Het is heerlijk weer (25 °C) en de file bij Hellendoorn valt best mee zodat we mooi op tijd het (stampvolle) pretpark in kunnen. Omdat we nog redelijk vroeg zijn kunnen we in de meeste attracties nog redelijk vlot in. Er wordt genoten van friet en ijs en ondanks de soms erg ruige bewegingen houden alle helden alles binnen! De zeehond is niet echt spectaculair maar wel

lief en rond 1600 uur gaan we weer naar de Zanding. Terwijl Tjeerd zich op een perfecte macaronimaaltijd stort gaan de heren zich te buiten aan... voetbal en kaarten. Arend is als enige met regelmaat achter een puzzelboek te vinden, George verkent de nachtwandeling en Ron bezoekt zijn broer (!) die is toevallig ook op deze camping. De avond zit vol met, jawel, voetbal en veel roken. George klaagt maar heeft geen kans omdat de andere begeleiders zelf ook roken. Er wordt een discussie gevoerd of je zo'n voetbalkamp niet rookvrij moet maken, maar ja, het is tenslotte ook vakantie ☺.

Donderdag 6 Augustus

Vandaag gaan we naar PEC Zwolle. Door de politiestakingen dreigt de wedstrijd van zaterdag (PEC-Cambuur) niet door te gaan maar de tactische training gaan we mooi meepikken.



In Zwolle worden we (nadat we even moesten zoeken) door Ron Jansen (de trainer van PEC) hartelijk ontvangen en staat hij een dik kwartier ter beschikking om alle vragen te beantwoorden die we hebben. Daarna volgen we zeer geconcentreerd de acties van de profs die op nog geen 5 meter van ons vandaan alle tactische acties doornemen. Na een viskraamdemonstratie door Anton ("Verse Haring" klinkt wel mooi in zo'n leeg stadion!) gaan we naar de fan-shop en gaan Laurens (die bij PEC werkt!) en George shirts proberen te lenen voor zondag. Iedereen (ook Laurens en George) zijn succesvol en zo gaan we met de CD "PEC Olé" en 13 heuse profshirts weer de bussen in. We hebben een tussenstop in Epe waar genoten wordt van koffie en bitterballen/vlammetjes (rare combinatie). De action brengt nog de nodige handige zaken; vooral snoep. Terug in Otterlo is het, wat had men gedacht, voetballen! Ook wordt er gezwommen en wat gerelaxt. De maaltijd is groots (risotto met oosterse kip). Daarna wordt er een beetje gevoetbald (wat? Jawel, gevoetbald) en maken we ons klaar voor wat teambuilding in de vorm van een nachtspel. Met de

bedoeling elkaar te steunen gaan we als groep van geluid naar geluid en keren vermoeid maar voldaan rond 2400 uur terug bij de tenten. Het bier smaakt goed en pas rond 0145 uur keert de rust weer. Gelukkig mogen we vrijdag uitslapen.

Vrijdag 7 Augustus

Kokkie (Tjeerd) levert eieren met spek bij het ontbijt. En het ontbijt is er als je uit je bed komt



(tot rond 1200 uur) Mitch is jarig en dat vieren wij. Remco komt een training verzorgen terwijl Esther en George boodschappen doen én de taart voor Mitch halen. Door de hoge temperatuur is de training vrij kort (maar krachtig) waarna er dus koffie met gebak is. Mitch zijn moeder heeft een prachtige voetbaltaart geregeld en die wordt met veel plezier genoten. Er zijn mooie woorden en zelfs cadeaus voor alle jarigen van dit kamp. De rest van de dag staat in het teken van zon, zwem en voetbal (?). Om 1700 uur komt directeur Joost langs om mee te BBQ-en. Hij interviewt wat mensen en slaat aan het regelen. Omdat de voetbalwedstrijd (inmiddels) definitief NIET doorgaat wordt door Joost een heuse trainer in Oosterbeek getackeld om zaterdag de puntjes op de "i" te zetten opdat wij zondag zullen winnen tegen SPERO. De BBQ verloopt vloeiend, meer dan genoeg vlees, saté saus, sla en stokbrood zodat iedereen tegen 2330 uur voldaan te bed kan gaan.



Zaterdag 8 augustus

Op de eerste lichtbewolkte ochtend gaan we eerst naar Zwolle om daar het computermuseum te bezoeken. Dit was gepland vóór de wedstrijd PEC – Cambuur en hebben we er toch ingehouden. Tenslotte kun je op een computer voetbalspelletjes doen. EN geheel onverwacht waren de meeste daar dan ook direct druk mee. Met enige verwondering werden oude spellen en zelfs de flipperkast getest. Erg leuk (en leerzaam) maar er gaat toch niks boven het echte werk op het veld. En aldus trokken we naar OVC (Oosterbeekse Voetbal Club) waar we zeer intensief door Sake, Henk en Steve werden onderhouden op conditie, tactiek en incasseringsvermogen. Dit laatste werd na de eerste helft van de oefenpot door George nog even onder de aandacht gebracht waarna een vlamme tweede helft volgde. Uitgeput maar zeer voldaan (Joost en George voetbalde naast Sake, Henk en Steve ook mee) dankte we de trainers en keerde we naar de Zanding terug. Tjeerd toverde een vorstelijke, extra dubbel gevulde maaltijdsoep met vruchten



Yoghurt en slagroom toe!

Na het eten genoten enkele nog van de beachparty op de camping maar verstandig als iedereen was gingen we op tijd (nou ja op tijd) naar bed omdat morgen dé dag van de grote match was.

Zondag 9 Augustus

Wel uitslapen en daarna mentaal én lichamelijk goed wakker worden. Inmiddels was bekend geworden dat de keeper van SPERO relatief onervaren was en beloofde George bier voor iedereen die deze snoeshaan zou weten te passeren. Toen daarbij duidelijk werd dat George zelf die keeper was, werd al rap duidelijk hoe serieus de heren deze match in zouden gaan.

George werd overal buiten gehouden en mocht, bij gratie Gods, nog net de bus besturen. In Elst werd hij onmiddellijk gefopt. Omdat hij geen keepershandschoenen had poogde hij deze te lenen. Dennie gaf grootmoedig zijn handschoenen... op het veld (toen George ze aantrok bleken dit twee rechterhandschoenen te zijn...). In de prachtige (geleende) PEC shirts werd de warming up gedaan. George verkende zijn doel (oei wat is zo'n ding groot als je er in staat), Anton en Kevin motiveerde de mannen en Nout testte de grensrechters route. Iets na enen gingen we op aangeven van scheidsrechter Rini geheel "model" het veld op, werden beleefdheden tussen de aanvoerder uitgewisseld en kon de match beginnen.



Zinderend is bescheiden uitgedrukt. Nadat het in de eerste helft nog redelijk gelijkmatig opging wist Tendens toch redelijk de overhand te nemen. George was reeds 5 keer gepasseerd waardoor de sfeer in de achterhoede van SPERO zichtbaar onder druk kwam. In het begin van de tweede helft leek SPERO terug te komen maar na enkele flitsende acties van Berno, Rocco, Laurens en Tjerk leek SPERO (en vooral hun keeper) gebroken. Scheids Rini maakte een eind aan het lijden en Tendens vierde de 10-7 zege op gepaste (uitzinnige) wijze. Ter afsluiting werd er nog een set penalty's geschoten waarbij Dennie terloops de hand van George bijna aan stukken schoot maar de sfeer perfect bleef. Heerlijk fris gedoucht volgde daarna de prijsuitreiking. Als volwaardige kampioenen stonden we onder "we are the champions" te juichen. Veel dank aan SPERO voor de gastvrijheid en onze tegenstanders voor hun sportieve gedrag. Na wat bier én



gezellig togen we naar onze tenten waarbij onderweg de variant "Tendens Olé" veelvuldig door sommige bussen schalde.

Nadat iedereen zijn spullen netjes had opgeborgen gingen we heerlijk uit eten bij de Leren Doedel in Oosterbeek. Ook daar was bekend dat we zojuist onze eerste grote overwinning hadden genoten en op initiatief van



Anton wist de bediening ons te verrassen met prachtig vuurwerk (sterretjes) op een heerlijk dessert. De rest van de maaltijd was minstens zo heerlijk!

Na terugkeer op de camping werd er nog wat gevoetbald en genoten we een smaakvolle laatste avond. Rond 2400 uur gingen de lichten bij de meeste uit en werd de wedstrijd in ieders dromen nog eens uitgebreid over gedaan.

Maandag 10 Augustus

Vroeg uit bed want er was werk aan de winkel. De tenten moesten leeg én afgebroken worden. En als het even kon nog voordat alle ouders/verzorgers opdoken want iedereen



wilde voorkomen dat hij zijn spullen kwijt zou zijn. Voor sommige was het nog wat onwennig maar al snel zat de stemming er weer goed in en werd met vereende krachten efficiënt en

vakkundig het gehele kampement afgebroken. Hier en daar moest even gezocht worden naar een onderbroek of oplader maar toen de eerste afhalers verschenen was alles in de hand. Zelfs de koffie met cake ontbrak niet. Snel wat eerste indrukken uitwisselen en toen volgde de “ceremonie protocollair” waarbij iedereen zijn diploma ontving met wat (geruststellende en/of vaderlijke) woorden . Anton en Laurens moesten even geduld hebben maar hun diploma’s zouden dezelfde dag nog op de post gaan. Met hier en daar een traantje dat weggepinkt moest worden werd uiteindelijk moe maar voldaan van elkaar afscheid genomen.



Vol verwachting zien we uit naar het volgende kamp... kijken of we SPERO weer een lesje kunnen leren!